

Zondag 29 maart 2026
Thema "Liefde"
Schilder: Corrie Amsing

Liefde

Het onderwerp van dit schilderij is "liefde"

Het leek een prachtig onderwerp,
maar toen ik aan dit schilderij wilde beginnen
er over nadacht en om mij heen keek, besepte ik dat het
moeilijk was om hier een schilderij van te maken.

Dingen die om ons heen gebeuren, oorlog, ziekte, dood en
onbegrip tussen mensen. Het is zo tegenstrijdig.
Er zijn veel soorten liefde.

Waar moest ik beginnen ?

Het begin van alle liefde is God.
Hij heeft Zijn schepping lief
In zijn schepping, in alles wat leeft, heeft Hij een spoor van Zijn liefde nagelaten.

Uit liefde voor Zijn schepping liet Hij zijn zoon in de wereld geboren worden.
Hij kwam om de dood te overwinnen---- om het leven-- de liefde te behouden
en de verbinding met God te herstellen.

Jezus afgebeeld als ichtus (vis) ging de weg die Hij moest gaan-- door de zee-- door de dood.

Hij heeft de dood overwonnen en de verbinding met God en de mensen, Zijn schepping
hersteld.

Vanuit Gods liefde kunnen wij elkaar liefhebben,
Kunnen wij zijn als brandende kaarsjes in de nacht.
Warmte en licht verspreiden.
Omzien naar de ander, naar elkaar
Echte liefde wil het goede voor iedereen --zonder onderscheid
Jij in jouw klein hoekje
en ik in 't mijn.

Muziek:

Gemeentezang : "Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht.

